

CELEBRATING CHILDREN AT WESTMINSTER

TO THE PARENTS OF OUR YOUNG CHILDREN, MAY WE SUGGEST...

Relax! God put the wiggle in children; don't feel you have to suppress it in God's house. All are welcome!

Sit toward the front where it is easier for your little ones to see and hear what's going on. They tire of seeing the backs of others' heads.

Quietly explain the parts of the Service and actions of the pastor, ushers, choir, etc.

Sing the hymns, pray, and voice the responses. Children learn liturgical behavior by copying you.

If you have to leave the service with your child, feel free to do so, but please come back. As Jesus said, "Let the children come to me."

Remember that the way we welcome children in church directly affects the way they respond to the Church, to God, and to one another. Let them know that they are at home in this house of worship.

TO THE MEMBERS OF OUR CHURCH

The presence of children is a gift to the Church and they are a reminder that our congregation is growing.

Please welcome our children and give a smile of encouragement to their parents.

Kinderen in de kerk

Beste gemeenteleden, graag uw aandacht voor het volgende:

- De manier waarop wij kinderen verwelkomen in onze gemeente beïnvloedt de manier waarop kinderen reageren op de kerk, op God en op elkaar. Laat de kinderen weten dat zij welkom zijn in dit huis van God.
- De aanwezigheid van kinderen is een geschenk, het herinnert ons eraan dat onze gemeente groeit.
- Laten we een open en gastvrije gemeente vormen voor kinderen en hun ouders.

Beste ouders,

- Wiebelen hoort bij kinderen, zo heeft God ze bedacht. Het is niet dat een kerk zo heilig is dat daar niet meer gewiebel mag worden.
- Ga vooral een beetje vooraan zitten, dan kunnen de kinderen goed zien wat de dominee en de ambtsdragers allemaal doen. Het is voor niemand leuk om alleen maar tegen ruggen en achterhoofden aan te kijken.

- Leg zachtjes uit wat er gebeurt, waarom we soms staan en soms allemaal tegelijk iets zeggen of juist stil zijn.
- Doe vooral ook mee met de liturgie, met het zingen en de responsies kinderen leren van ons door ons na te doen.
- Voel je ook altijd vrij om toch de dienst te verlaten als dat beter voelt, maar belangrijker nog: voel je ook vrij om terug te komen (tijdens de dienst of erna).
- We proberen elke week kindernevendienst aan te bieden, we hebben geen minimum- of maximumleeftijd, alle kinderen zijn welkom. (Maar niemand is verplicht!)